



De breedte van palliatieve zorg

Palliatieve zorg 'in the spotlights' zetten is het belangrijkste doel van het schrijfwerk dat longarts Sander de Hosson uitvoert. Met zijn eerste boek, *Slotcouplet*, lukte dat erg goed; er zijn inmiddels meer dan 35.000 exemplaren van gedrukt. Onlangs verscheen zijn tweede boek, samen geschreven met journalist Els Quaegebeur: *Leven toevoegen aan de dagen*. (Zie ook het artikel op pagina 13). Anders dan *Slotcouplet*, dat uitsluitend columns bevat over doodzieke patiënten, geeft dit boek een beeld van de gehele breedte van palliatieve zorg: van het eerste slechtnieuwsgesprek tot aan het sterven. Quaegebeur laat De Hosson praktijk en mening zien, brengt patiëntenverhalen in en voegt daar interviews met een handvol deskundigen (over interculturele zorg, euthanasie, sterven en dementie bijvoorbeeld) aan toe. Daarmee hebben de auteurs een rijk en vlot weglegend boek gecreëerd, dat ongetwijfeld het succes van *Slotcouplet* zal evenaren of overtreffen. En passant probeert het boek zorginstellingen – en dan vooral de ziekenhuizen – te motiveren hun palliatieve zorg te verbeteren, on-

SANDER DE HOSSON
ELS QUAEGBEUR

Leven toevoegen aan de dagen

*Van slechtnieuwsgesprek tot
laatste adem en rouw – hoe een
stervensproces verloopt*



der meer door de invoering van advance care planning (vroegtijdige gesprekken met patiënten over hun laatste levensfase). Enige minpuntje aan het boek: de hoofdstukken vliegen aan het eind soms iets te veel van de hak op de tak. Een wat strengere redacteur had daar de structuur wat strakker aan kunnen trekken.

Titel: *Leven toevoegen aan de dagen*. Van slechtnieuwsgesprek tot laatste adem en rouw – hoe een stervensproces verloopt

Door: Sander de Hosson en Els Quaegebeur

Prijs: €21,99

Geboren als cycloop

Kun je iemand missen die je in je leven nooit hebt gezien en dus ook nooit hebt gekend? Het boek *Broertje dood* van Jelte Krijnsen laat overtuigend zien dat je op deze vraag volmondig 'Ja' kunt antwoorden. Startpunt van zijn fascinerende boek is de constatering dat hij wil weten wat er is gebeurd met het lichaam van zijn broertje, die hooguit een paar uur heeft geleefd en als cycloop geboren werd toen Krijnsen zelf al drie was. Zijn ouders hullen zich al decennia in stilzwijgen over deze ervaring. Hij hoeft slechts een paar telefoontjes te plegen (met een uitvaartondernemer en een crematorium) om zijn zoektocht een succesvolle start te geven. Dat hij daardoor niet alleen zijn broertje een betere plek in zijn leven kan geven, maar ook de andere gezinsleden dichterbij zichzelf weet te halen, is een hoopvolle afronding van een prachtig en vlot geschreven boek.

Titel: *Broertje dood*

Door: Jelte Krijnsen

Prijs: €14,90